

Midtvejsmødet i nye lokaler...

Efter at ha' nydt den flotte buffet, serveret i den nye spisesal på efterskolen, så ny at den ikke endnu var blevet indviet.

Bygningen blev klar til brug i august 2018. Den nye bygning er bygget sammen med den eksisterende hovedbygning. I den forbindelse nedrev man den nyeste del af den gamle spisesal, medens den ældste del inddrages til køkkenet, som dermed får en tiltrængt udvidelse og fornyelse.

I det første halve år brugte skolen den gamle gymnastiksal som spisesal.

Det daværende køkken kunne stadig fungere frem til sommerferien, som så blev indtil færdiggørelsen af det nye køkken og sammenbygget med den nye spisesal.

Efter planen skulle det nye byggeri kunne tages i brug, når skoleåret 2018 starter i midten af august med alle senge fyldt, når 137 elever gjorde deres indtog. Det lykkedes så det store fremmøde af Y's Men kunne indtage deres buffet i nye smukke rammer, fortalte forstander Jens Grønhøj om i sin præsentation af skolen.



Det kan være svært at beslutte sig!

Krigens Sange...

Aftenens taler Peter Borup har igennem de sidste 10 år arbejdet med research til 10 episoder fra krigens tid, som er foregået i Skørping egnen. Peter har herefter lavet tekster og musik til historierne.

Udgangspunktet i de fleste af sangene er, af forståelige årsager, tragiske, men der er dog også sange, som indeholder humoristiske og lune betragtninger.

Musikken er meget alsidig. Her er forskellige musikformer såsom: latin, jazz, folk, klezmer, pop m.m.

Peter fortalte om baggrunden for og indholdet i sangene og billeder blev vist på lærred - og sangene blev spillet. Projektet var særdeles velegnet som tema for aftenens underholdning.

Ingen tvivl om at tilhørerne var dybt berørt af foredraget, da mange af tilhørerne kan huske lidt af krigen fra deres spæde barndom.

Krigens Sange som udflugtsmål.

På de pågældende steder, som er beskrevet i sangene, er der opsat en stander med en QR-kode, som man kan scanne ind på sin telefon og afspille den sang der hører til stedet og episoden.

Du kan selv prøve, hvis du har en QR scanner på din mobiltelefon og scanne denne QR - og høre en af de sange som man kan møde rundt på en tur til mindesmærkerne på Skørpinge egnen.

Skørping Skole står bag projektet "Krigens sange", som i 2015 startede med det formål at bygge bro mellem skole og samfund inden for rammerne af den nye skolereform, og er endt som et eksemplarisk eksempel derpå.

"Krigens sange" har åbnet skolen op for en række eksterne aktører, samarbejdspartnere og undervisere, og i dagene omkring befrielsesdagen d. 5. maj, kulminerede projektet; idet historiefortællingen rykker udenfor, i form af arrangementer for lokalsamfund og turister.

Projektet blev støttet af Kulturministeriet - og det daværende Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling, med den begrundelse at det: "understøtter folkeskolereformens målsætning om den åbne skole og at der er en høj grad af undervisningsrelevans.

Peter Borup var "Projektleder på "Krigens sange" er tidligere lærer på Skørping Skole, Peter Borup der også har skrevet og komponeret sangene. Sangene er indspillet i Thrane Studiet i Gl. Skørping af forskellige lokale musikere.



Peter Borup

En af episoderne Peter Borup fortalte om var >MAROKKO<

Lige uden for Skørping mod Støvring passerer man Hollandshus på venstre hånd. Umiddelbart herefter er der i skovkanten rejst tre mindsten. Det var her, det kom til en skudveksling mellem 12 danske modstandsfolk og tyske soldater natten til den 18. august 1943.

I august 1943 var der kun to pladser i Danmark, der kunne modtage illegale våben nedkastet af engelske fly. Den ene disponerede Hvidstengruppen over, og den anden, en mark ved Madum Sø, der blev ledet af den legendariske



Billede fra filmen om kampen ved Skørpinge

”Marokko Jensen” (Jens Paul Jensen). Madum Sø, fordi det var et godt pejlepunkt for piloterne og et godt skjulested for containere.

Denne nat var der ingen, der regnede med at skulle af sted. Hovedreglen var, at nedkastningspladser kun måtte benyttes to gange, da stedet herefter udgjorde for stor en risiko, men en ny plads var endnu ikke blevet godkendt. Det havde også lige været fuldmåne (næ), og det var meget lyst om natten. Alligevel kom der melding fra London. Almindeligvis ville alle ankomme to og to til pladsen, men denne nat var der ikke tid til andet end at tage af sted alle på en lastbil. Derudover fik de en grim forsinkelse, da flyet hele tre gange måtte ind over nedkastningspladsen, fordi de ikke kunne få udløsningsmekanismen til at virke de to første gange. Imens stod modstandsfolkene med tændte lygter på deres poster.

Efter modtagelsen blev lastbilen pakket i al hast, og nu skulle de bare væk i en fart. Ved Skørping blev de spottet af en tysk militærvogn fyldt med tyske soldater. De blev passet op - og kaldt til standsning. Chaufføren Svend fortsatte sin kørsel ind igennem Skørping by.

Lastbilen var trukket af en gasgenerator og blev snart overhalet igen. Svend fik krænget lastbilen uden om den tyske militærvogn, hvorefter de tyske soldater åbnede ild mod danskerne og genoptog forfølgelsen. Ved Hollandshus besvarede danskerne ilden. Under heftige beskydning sprang modstandsfolkene af bilen og flygtede ind i skoven. Niels Erik Vangsted sprang desværre lige ned i den tyske kugleregn og var dræbt på stedet. Poul Edvin Kjær Sørensen forstuede foden, da han sprang ned af bilen. Han blev taget til fange og efterfølgende dødsdømt og henrettet.

Skoven skjulte de øvrige 10 denne nat.

Peter Borup kunne fortælle at det var den episode der virkelig fik sat sindene i kog, og resultatet blev bl.a. at regeringen gik af – politiet blev interneret, og kæmpe demonstrationer - og der kom rigtig gang i modstandskampen.

Du kan selv prøve, hvis du har en QR scanner på din mobiltelefon og scanne denne QR - og høre en af de sange som tilhørerne kunne høre, - man kan møde QR-er - rundt på en tur til mindesmærkerne på Skørpinge egnen og høre alle sangene.



MERCY SHIPS PROJEKT

DG Børge Christensen sluttede aften af med en grundig gennemgang af regionens fradragsprojekt, i lyd og billeder fortalte om projektet, dets betydning og ikke mindst en opfordring til medlemmerne om at bidrage - og gøre brug af fradragsretten, som der kan læses meget mere om på regionens hjemmeside: ysmen.dk - eller henvendelse til regionens skatmester.



Skibet er ladet med
håb og fremtid
Den gamle togfærge
giver nyt liv